

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab



Sommerudflugt 2022

Landhusholdningsselskabets årlige sommerudflugt går i år til Østsjælland og København. Turen starter ved Hotel Hvide Hus Køge - Comwell, Strandvejen 111, 4600 Køge

Program:

Onsdag den 15. juni 2022

- Kl. 11.30: Mødested ved Hotel Hvide Hus Køge
Madpakke og drikkevarer udleveres
- Kl. 12.15 Afgang fra Hotel Hvide Hus i bus
- Kl. 13.00: Ankomst til Bregentved Gods. Besøg på Bregentved Gods og rundvisning ved Greve Christian Moltke
- Kl. 15.00: (Senest) Afgang fra Bregentved Gods med bus
- Kl. 15.45: Ankomst til Benzonsdal
Rundvisning ved godsejer Christian Lerche
- Kl. 17.15 Afgang fra Benzonsdal
- Kl. 17.45: Ankomst til Hotel Hvide Hus Køge og indkvartering
- Kl. 19.00: Festmiddag på Hotel Hvide Hus Køge. Ved spisningen indgår en velkomstdrink, mens yderligere drikkevarer er ved egenbetaling

Torsdag den 16. juni 2022

- Kl. 07.00: Morgenmad
- Kl. 07.45: Afgang fra Hotel Hvide Hus med bus
- Kl. 09.15: Ankomst til Axelborg
Rundvisning og orientering i Landbrug & Fødevarer og Axelborg
- Kl. 11.00: Afgang fra Axelborg
- Kl. 11.30: Ankomst til Amalienborg
- Kl. 11.30 Besøg på Det kongelige snedkerværksted ved hofsnedker Finn Jacobsen
- Kl. 12.30: Afgang fra Amalienborg
- Kl. 13.30: Ankomst til Hotel Hvide Hus Køge
- Kl. 13.30: Frokost, og efterfølgende afgang.

Prisen for deltagelse er kr. 3.000 for medlemmer, kr. 3.600 for ikke-medlemmer og kr. 2.200 for studerende. For alle: + 200 for enkeltværelse (Alle priser er inklusiv moms).

Vær opmærksom på, at der er tale om en bindende tilmeldingsfrist til Elsebeth Vidø tirsdag d. 24. maj på e-mail elsebeth@ifro.ku.dk eller på telefon 35 33 68 91. Da vi bliver inviteret indenfor på flere godser, er der et maksimalt deltagerantal, men vi ser igen i år frem til god tilmelding og et par rigtig gode dage!

Betaling:

* Bankoverførsel: Reg.nr.: 2100 Kontonr.: 8070 007 062

Husk at skrive navn + "sommerudflugt" + navn ved bankoverførsel

* Eller - som undtagelse - kontant betaling ved turens start

Bregentved Gods



Bregentved Gods

Man skal helt tilbage til 1319 for at finde Bregentved omtalt for første gang. Kongen Erik Menved skænkede sædegården til Ringsted Kloster, der dog ikke beholdte Bregentved længe. Allerede i 1364 kom godset på private hænder, og de næste 400 år havde godset en omskiftelig tilværelse med mange forskellige adelige slægter. Blandt andet var godset ryttergods for Frederik IV i 1718 og fungerede som kaserne med stab og 250 heste.

I 1718 købte Frederik den IV Bregentved, og allerede i 1746 skænkede Frederik den V Bregentved til sin statsminister og nærmeste rådgiver A.G. Moltke. Siden da har godset været i familiens eje. I dag drives Bregentved af kammerherre, hofjægermester, greve Christian Moltke, som en af Europas store jordbrugsvirksomheder med ca. 35 ansatte.

Hovedbygningen på Bregentved består af 3 fløje og 2 etager. Nordfløjen er opført ca. år 1650 og blev i 1735 ombygget og fik et barokkapel. Syd- og østfløjen er opført i 1890 i nyrokostil, det er tegnet af Axel Berg. Alle tre fløje er fredet. Bregentved er letgenkedelig grundet det store karakteristiske kobberspir.

De tilhørende arealer er på ca. 6.400 hektar, heraf udgør landbrugsjord ca. 3.200 hektar og skov ca. 3.200 hektar. Til godset hører også 163 huse. Hovedafgrøderne er hvede, maltbyg, vinterraps og rajgræs til frø. I 2018 invitedes fire nye svinestalde, som tilsammen kan rumme 120.000 svin. Staldene er miljørigtige og reducerer lugtegener med 50 %. samt ammoniakudledningen med 70 procent.

Bregentved Skovdistrikt er et af landets største skovdistrikter med 3.094 ha. fordelt på 30 skove. Skovene består mest af de gamle danske træarter bøg, eg og ask og er meget kendt for sine egeskove, der indtager en særlig status i dansk og nordeuropæisk skovbrug.

Benzonsdal



Benzonsdal



Harrested Hovedgaard

Benzonsdal kan føres tilbage til ca.1730, hvor den er oprettet som hovedgård af Peder Benzon. Benzonsdals bøndergods og kirker stammer fra såvel Gjedesdal som fra Vartorv kirke i København. På den tid var der mange gårde som fæstede under Benzonsdal. Nok omkring 100 gårde, hvor de fleste lå i Høje Tåstrup, Tåstrup Valby, Kildebrønne og Torslunde. Dog lå de færreste i Torslunde. I 1780'erne var der 9 gårde som fæstede under Benzonsdal i Torslunde.

I denne tid havde Benzonsdal været i 3 generationer af Benzons eje, Peder Benzon, Lars Benzon og Jacob Benzon. Sidst nævnte solgte dog Benzonsdal i 1744 til Jens Andresen.

I 1754 begyndte man at kunne høre tale om landboreformerne overalt i landet. Blandt andet ville udskiftningen af landsbyens jorder komme på tale. Udskiftningen af Torslundes jorder til dyrkningsfællesskabet kom dog først 5 år efter i 1792.

I 1757 var Benzonsdal blevet solgt til vinhandler F. Barfred, der ikke drev gården selv, men havde bortforpagtet ejendommen.

I 1786 var godset blevet overdraget til sønnen Jens Lauritz Barfred.

Gården har i dag godt 720 ha fordelt på 5 ejendomme, hovedgården Benzonsdal, Ny Kappelvgaard, Brønsgaard, og Harrested Hovedgaard samt Toftekærgaard.

Benzonsdal drives som et moderne konventionelt planteavl og det meste af jorden ligger i en vifte omkring Benzonsdal. Jorden har en høj bonitet og afgrøderne er fordelt på korn, frøgræs og oliefrø. Samt juletræ og pyntegrønt på Harrested Hovedgaard.

Harrested Hovedgaard og Toftekærgaard landbrugsjord er bortforpagtet.

Det daglige arbejde varetages i dag af 2-3 ansatte, som både passer landbrugsbedriften og udlejningsvirksomheden.

Snedkerværkstedet bag Christian VIII's Palæ på Amalienborg

Snedkerværkstedet bag Christian VIII's Palæ på Amalienborg er indrettet i en tidligere hestestald bag Christian VIII's Palæ. Her kan man få et kig ind bag murene og se, hvor de kongelige møbler fremstilles og repareres.



Christian VIII's Palæ

Axelborg



Axelborg



Rotunden i Axelborg

Axelborg blev opført i 1920 af Den Danske Andelsbank og Arbejdernes Andels-Boligforening, men efter få år måtte de begge se sig nødsaget til at flytte ud.

Statsradiofonien, nok bedre kendt som Danmarks Radio, tog derefter nogle af sine første spæde skridt i den gamle banksal fra 1928 indtil de flyttede videre til Radiohuset i 1941.

Det notoriske paternoster på Axelborg er en af få af sin slags, der er tilbage i Danmark. Den er blandt andet brugt som kulisse under optagelsen af Tv-serierne "Borgen" og "Krøniken" til scener, der skulle foregå i Christiansborgs elevatorer af samme slags.